

**Werkgroep jeugd 'Weer of geen Weer':*

Zaterdag 14 januari: We begonnen het nieuwe jaar met een film en spelmiddag, er waren 27 kinderen aanwezig. Het eerste deel van de middag gingen we een DVD kijken van 'Holland, natuur in de Delta'. Het was een mooie DVD, maar er waren wat technische problemen helaas.

Daarna hebben we een spel gedaan waarbij je moest raden wat voor plaatje van een dier of plant er op je rug hing. Je mocht alleen vragen stellen die je met ja of nee kon beantwoorden. Na een kleine pauze gingen we nog een klein deel van de DVD verder kijken.

Aan het eind van de middag werden de nieuwe programma's uitgedeeld voor het komende jaar.

Zaterdag 11 februari: Er waren deze middag 25 kinderen naar de schuur van SBB gekomen, een mooie opkomst.

Roel Broekman, voorzitter van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging groep Drenthe, kwam ons dingen vertellen over het leven van de bijen. Hij liet ons stukjes film zien en vertelde heel wat wetenswaardigheden over de koningin, de werkbijen, de dar, de werkster, de wachter, hoe en wanneer de honing gehaald wordt en zelfs bijen gebruikt kunnen worden voor speurwerk. Ook had Roel een bijenkast bij zich en nog wat attributen om uit te leggen hoe een imker zijn bijen moet verzorgen. Het leven van de bijen zit best wel ingewikkeld in elkaar en het was echt heel interessant om dit alles te horen.

Na de pauze gingen we nog een kaars maken/rollen van bijenwas, een leuk werkje. Een zeer geslaagde middag.

Zaterdag 18 maart: Aan de landelijke Schoonmaakdag heeft weer een hele groep kinderen en volwassenen meegedaan. Na afloop waren er weer heerlijke broodjes.

Zaterdag 25 maart: Nu was het dan zover: Marc Schils zou samen met zijn drie assistenten de jeugd het een en ander vertellen over reptielen en ons wat spannends laten zien. Dat is uitstekend gelukt. Het was ook spannend voor hemzelf gezien de grote opkomst, 58 kinderen. Dit was ver boven verwachting. De middag begon dan ook binnen met een prachtig verhaal over reptielen enz., waarna we de kinderen gingen indelen in twee groepen. De ene groep ging met de fiets naar de 'Zoere Grachten' en de andere groep met auto's naar de 'Vier Bergen', 2 verschillende heidevelden. Na wat rondstruinen en genieten op de heide en het bewonderen van een adder, kreeg ieder een glas ranja voor de inspanning van de middag. Na afloop kon ieder naar huis en terug zien op een boeiende en leerzame middag, nadat eerst Marc met zijn assistenten door de leiding was bedankt.

Zaterdag 15 april: Start van de nestkastcontrole. De kinderen worden over de verschillende nestkastroutes verdeeld.

Zaterdag 5 juni: Tweede Pinksterdag, feestelijke middag bij de bosvijver 'De Zwarte Dennen' ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Natuurbeschermingsvereniging. De jeugd had drie activiteiten georganiseerd: bosjes riet bundelen voor insecten, berkenstammetjes beschilderen als kabouter en broodjes bakken. Er was zeer veel belangstelling voor deze activiteiten van de kinderen.

Zaterdag 1 juli: Het is zover; we vertrekken om 7.45 uur vanaf het marktplein met een bus met 27 kinderen en acht begeleiders, waarvan twee ouders. We vinden het fijn dat ouders ons af en toe helpen met de begeleiding, dank hiervoor. Ons reisje gaat dit jaar naar Tiengemeten, een natuureiland gelegen in het Haringvliet in Zuid-Holland. De busreis gaat voorspoedig en we arriveren ruim op tijd. We kopen kaartjes voor de pont en na een vaartochtje van tien minuten zijn we op het eiland. Hier worden we verwelkomt door twee kabouters van het Rien Poortvliet /kabouter museum. Verdeeld over 2 groepen maken we een rondwandeling met een gids van ongeveer 2 uur lang. Er is veel water, moeras en ruige natuur op het eiland. We zagen het volgende: een beverburcht, veel Schotse Hooglanders, een kiekendief en lepelaars, nest van een zeearend. Het regende ondertussen een beetje. Daarna konden we kiezen tussen twee activiteiten: de modderspeeltuin of het landbouwmuseum. Er werd gekozen voor het landbouwmuseum met ook een meccanohoek. Daarna was het tijd voor een lekker ijsje.

Als laatste brachten we nog een bezoek aan het kabouter/Rien Poortvliet museum. Beneden waren de kunstwerken van Rien Poortvliet te zien (erg mooi) en boven was een kabouterafdeling. Hier kon geknutseld worden, een film kijken en een paar kinderen hebben zich laten schminken. Nog een souvenir voor de liefhebber en dan weer terug met de pont. Ondertussen schijnt de zon een klein beetje. Tiengemeten is een mooi eiland en één dag is te kort om alles te zien. Wat we gezien hebben was erg mooi en voor herhaling vatbaar. Om ongeveer 18.45 uur arriveren we op het marktplein en we hebben een prachtige dag gehad.

Zaterdag 7 oktober: De jaarlijkse speurtocht voor de jeugd. Er was weer een mooie route uitgezet waarlangs diverse opdrachten waren aangebracht. Deze werden door de verschillende groepen opgelost. In de beoordeling zit altijd de moeilijkheid van het leeftijdsverschil tussen de jongere en oudere kinderen. Bij de puntentelling werd hiermee rekening gehouden. De winnaars waren Sylvan Kin, Lester Kin en Kasper Slager. De 33 aanwezige

kinderen hadden een leuke middag die afgesloten werd met wat lekkers en bij een paar vuurtjes werden broodjes gebakken, waar ieder erg van genoot, zodat de werkgroep Weer of geen Weer kan terug zien op een geslaagde middag.

Zaterdag 14 oktober: Ook nu de jaarlijkse heidezuivering waar weer meerdere kinderen en volwassenen hard aan het werk waren. Na afloop weer de heerlijke snert van Hendrikje Vos en de ritjes op de ponykar van dhr. Gosker.

Zaterdag 18 november: De jaarlijkse timmermiddag: er was weer veel belangstelling! 50 Kinderen waren gekomen om een nestkastje te timmeren en te schilderen. Aangezien het nogal regenachtig was hadden we van SBB toestemming om ook het hoofdgebouw te gebruiken. Van te voren was er al veel voorbereiding geweest en veel zaagwerk om pakketjes samen te stellen waar al het materiaal bij zat. Gelukkig waren er ook ouders en grootouders die hielpen met aanwijzingen, of hier en daar een foute spijker uit halen. Met veel lawaai, veel plezier en enkele bloedende vingers werden er mooie kastjes gemaakt. Dank voor alle hulp en ook SBB voor het beschikbaar stellen van de extra ruimte, zodat we kunnen terugzien op een geslaagde middag.

Het afgelopen jaar werden de activiteiten zeer goed bezocht door de kinderen, een opkomst van 25 tot 57 kinderen! Over het algemeen zijn het enthousiaste kinderen die komen, vooral de doe-middagen zijn in trek.

Marry van den Berg stopt met haar werk bij de jeugdwerkgroep aan het eind van het jaar 2017.

We willen nog graag een extra vrijwilliger bij de jeugdwerkgroep die ons komt helpen bij het uitdenken en begeleiden van de activiteiten op een aantal zaterdagmiddagen. Ook zullen we geregeld een beroep doen op de ouders om hierbij te helpen.

Nog een woord van dank aan alle vrijwilligers en ouders die assisteren en allerlei hand- en spandiensten verrichten bij de jeugdwerkgroep.

Namens de Jeugdwerkgroep 'Weer of geen weer',

Marry van den Berg-Timmerman,

Zoals u hierboven al gelezen hebt stopt Marry van den Berg met haar werk in de werkgroep voor de jeugd. We vinden dit zeer jammer. We willen haar als werkgroep en bestuur bedanken voor al het werk dat zij de afgelopen jaren voor de jeugd heeft gedaan.

En we hopen dat ze er met veel plezier aan zal terugdenken.

Namens de werkgroep 'Weer of geen Weer' en het bestuur van de vereniging.